

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΥΘΙΚΗΣ ΕΛΕΝΗΣ*

ΠΑΛΙΝΩΔΙΑ

Ούκ' ἔστ' ἔτυμος λόγος οὗτος·
οὐδ' ἔβας ἐν νησὶν εὐσέλμοις
οὐδ' ἵκε πέργαμα Τροίας.

ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΣ

*Tὴν εἶπε τὴν κονθέντα τον δ ἐπιφρεπῆς
στοῦ λόγου τὴν ὠδορηξία.
Μήτε στοχάστηκε (κι ἀς ἦταν ἔκτος αἰώνας)
πῶς ὅφειλε νὰ μελετᾶ καὶ νὰ μετρᾶ
κάθε τον βῆμα –τώρα ἴδιαιτέρως
ποὺ γέρασε— κάθε τον λέξη δηλαδὴ
νὰ τὴ χτυπᾶ μὲ τὸ φαβδί τον· κούφια ἡ ὥρα!*

*Κι εἶπε γιὰ τὴν Ἐλένη μας τὴ θυγατέρα
τῆς Λήδας, τοῦ Τυνδάρεω καὶ... τί λέω!
εἶπε γιὰ τὴν Ἐλένη μας πῶς ἔφτασε
στὴν ἀντρειωμένη Τροία κι ἦταν δ Ἔπαφος
ποὺ ζωντανὰ τῆς ἔστρωσε κορμιὰ
στὸ πέρασμά της –κρίνα καὶ τραγούδια
λουσμένα στὸ αἷμα— εἶπε γιὰ τὴν κόρη
τὴ θαυμαστὴ καὶ λιγομίλητη, καμάρι
τῆς ἀρετῆς, καῦχος ἀρσούρης, λάμψις,
πῶς μπῆκε στὰ γοργόφτερα καράβια
καὶ τὰ ποδάρια της τὰ τιμημένα,*

* Πρώτη δημοσίευση στὸ περιοδικὸ Ποίηση, τεῦχος 17, Ἀθήνα, "Ανοιξη-Καλοκαίρι 2001.

δλα ἔνα βλέφαρο, τὰ κάστρα μισανοῖξαν
τῆς Τροίας καὶ μπῆκαν· εἶπε αὐτὰ ἐκεῖνος.

Κι ἀν θὲς ἀπὸ Θεοῦ ἔνα χτύπημα, μιὰ κίνηση
τῶν ἄστρων τοῦ ἔφραξε μεμιᾶς τὸ στόμα
καὶ τῶν ματιῶν τον γέμισε ἡ σακούλα
τεφρὸς σκοτάδι. Κι εἶδε στὸ βυθό του
τὴν θείαν Ἐλένη ἔαγριεμένη κι ἀργυρῷ
νὰ τοῦ ζητᾶ τὸ δίκιο της μ' ἀντρόψυχο
γυναικας πεῖσμα· δάγκωνε τὰ σπλάχνα του
μὲ τὰ μαργαριτώδη της κοφτήρια.
Κι αὐτὸς παραπατώντας (γέρος εἴπαμε)
τυφλάρπαζε στὴν τύχη τ' ἀκροστήθι
τῆς τρομερῆς καὶ φάγιζε ὁ καθρέφτης.

«Ἐσό», τοῦ λέει, «ἐσὺ μὲ κακολόγησες
κι ὅπου μὲ πῆρες ἡ ποίησή σου μ' ἔριξες.
Ποιός εἶπε πώς ἐγώ ἡ Ἐλένη τ' ἄρματα
τῆς ἐμορφᾶς ἐξώστηκα καὶ χύθηκα
σὲ τορνευτὰ γοργόφτερα καράβια,
τὸν ἄντρα μου ποιός εἶπε πώς ἀπάτησα,
δεινὸς πολέμαρχος μπρὸς στὸ δειλὸ Alexander,
ποιός εἶπε ποιόν ἀγάπησα περίτον
κι ἔσω τὸν ἔβαλα μὲς στὸ μυχὸ τοῦ κόλπου;
Ν' ἀνακαλέσεις αὐθωρέι, Στησίχορε,
εἰδὲ κὰν οὖ, τὸ φῶς τῶν ἀμματιῶν σου,
ποὺ εἷμ' ἐγώ, τὸ χάνεις διαπαντός».

”Ετσι λοιπὸν ὁ τλήμων ποιητής·
ώς γόνος τῆς ἀλήθειας καὶ σωστὸς
ἔργάτης τῶν Μουσῶν, σὲ πανηγύρι
κρατώντας τὴ μνοτιὰ –κεφάλι ξέσκεπο,
δάκρυα ξεθηκαρωμένα– ἐκοίτας
νὰ μὴ ἀκονυμπήσει πιὰ σὲ μανικὲς
ἀστοχασίες· τὴ νιώθει τὴν αἰτία

καὶ σύγκορμος τρεμίζει μήν τὴν πάθει
χωτικα σὰν τὸν Ὁμηρο· τὸν ἀναιδὴ
κι ὑφάλμυρό τον λόγο ἀνακαλεῖ.

«...Καὶ τὰ χυτὰ μαλλιά σου δὲν ἀνέμισαν
σὲ τορνευτὰ γοργόφτερα καράβια
κι οὐδὲ ποτὲ τῆς Τροίας τὸ κάστρο ἐπάτησες...
Τὸν ἥλιο μον δεμένο ἀπ' τὴν οὐρὰ
τ' ἀλόγου ποὺ τ' ἀπίστομα τὸν σέρνει
σπλαχνίσουν τώρα ἐσὺ κι ἐγὼ τὴν ἄρνηση
κάθε φανταστικῆς μυθοπλασίας
θ' ἀκολουθήσω τοῦ λοιποῦ· φρονίμων τέχνη».
«Πόσιμος εἶν' ὁ λόγος σου, Στησίχορε,
σ' ἔξαγνισμὸν ἀλάθευτα ὅδηγει
ἐὰν δὲν κρύβει ἀπάτη δολερή.
Σὲ προκαλῶ καὶ τίμια ν' ἀπαντήσεις
ὅτι ποτὲ δὲν μπῆκα σὲ καράβι
κι εἰν' ὅλα παραμύθια, μά τὸν Ἀδωνι.
"Αν τὴ σωστὴν ἀπάντηση μοῦ δώσεις
ἀμέσως θ' ἀναβλέψεις, θὰ κερδίσεις
αὐτὸ ποὺ λένε φῶς μὲ τὰ φτερά του.
"Αν δχι, ως ὀχυρὴ δὲν ἀστειεύομαι.
Τὰ θαρραλέα μον κάλλη θ' ἀκοντίσω
ἀπὸ τὸ μοσκομύριστό μον στόμα,
μὲ τὴν ἀντρόφονή μον γλύκα θὰ σὲ στείλω
ξαρμάτωτο στὴ μάνα τοῦ διαόλου
καὶ θὰ χαθοῦν οἱ στίχοι σου γιὰ πάντα».

'Η τύχτα π' ἀγραυλοῦσε στὸ πλευρό του
τονε γεμίζει μέτρο, λόγον ἐγκράτεια.
Κι αντὰ γιὰ τὴν Ἐλένη λέει ἐκεῖνος:
«Νὰ εἶσαι ἀγνὴ κι αἰθέρια, οἱ λογισμοί σου
ώσαν τὴ λάμψη τοῦ μετάλλου νὰ εἶναι.
Καὶ μιὰν ὡραία μέρα νὰ τὸ ξέρεις
θὰ τὴν ξεχάσουντε τὴν δμορφιά σου

καὶ δὲ θὰ σ' ἔχει ἀνάγκη πιὰ κανείς.

Τοῦ βίου ἡ τραγωδία ἡ κωμωδία

ἔτσι τελειώνει: μὲν παλινωδία.

Τὴν πάσα ἀλήθεια μον θὰ πῶ· καὶ δὲν ἀπάτησες

ποτὲ δὲν πάτησες, ποτὲ δὲν πῆγες,

ποτὲ δὲν ἔφυγες, ποτὲ δὲν ἔμεινες

καὶ δὲν ἀγάπησες κι οὕτε ποὺ εἶδες».

Φλεβάρης 1996

Στὸ πρόσωπο τῆς Ἐλένης, ποὺ ἔγινε κιόλας ἀπ' τὴν ἐποχή της εἰδωλοῦ (star) γιὰ τὴ λατρευτική της ὁμορφιὰ καὶ τὸν μοιραῖο της ρόλο στὸν πολυδάχρυτο πόλεμο τῆς Τροίας, συναιροῦνται ἀντίρροπα στοιχεῖα καὶ διαπλοκές τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ μύθου. Ἡ Ἐλένη, σύμφωνα μὲ τὸ μύθο, ἥταν κόρη τοῦ Τυνδάρεω καὶ τῆς Λήδας – κατ' ἄλλην ἀκδοχή, κόρη τοῦ Δία καὶ τῆς Λήδας ἦ, πάλι, κόρη τοῦ Δία καὶ τῆς Νέμεσης ἦ, ἔστω, κόρη τοῦ Ὄλεανοῦ καὶ τῆς Τηθύος. Γιὰ ὅλα ὑπάρχει μιὰ ἔξηγηση καὶ θὰ πρέπει νὰ συμμορφωθοῦμε μὲ τοὺς ὄρους τοῦ παιχνιδιοῦ, γιατὶ καὶ ὁ μύθος –προπάντων αὐτὸς– εἶναι ἔνα παιχνίδι, τοῦ ὅποιου ὁ βαθμὸς δυσκολίας συνδυάζεται μὲ τὴν ἡλικία. Γιὰ τὰ παιδιά δηλαδὴ δὲν ὑπάρχει κανένα πρόβλημα, ἐφόσον βρίσκονται κοντύτερα στοῦ μύθου τὴ φωλιά. Ἔτσι θὰ δεχτοῦν φυσιολογικὰ καὶ τὴν τετραπλὴ καταγωγὴ τῆς Ἐλένης (δὲν κάνουν ἄλλωστε ἐπιστήμη καὶ δὲν τριχοτομοῦν τὴν πραγματικότητα).

Φαίνεται λοιπὸν πῶς ἡ Ἐλένη, ποὺ ἡ μάνα της λογιαζόταν ὡς μία Ὀκεανίς, εἶχε κάποια σχέση μὲ τὴ θάλασσα. Τοῦτο θαρρῶ ἀποτελεῖ μιὰ καλὴ βάση, ποὺ μπορεῖ νὰ στηρίζει τὴ μυθολογικὴ –καὶ παράλληλα εὐριπιδικὴ– σύνδεσή της μὲ τὸν θαλασσινὸν Πρωτέα. Ἐξάλλου ἡ Ἀφροδίτη, ποὺ εἶχε ὑπὸ τὴν ἔξουσία της τὴν Ἐλένη, χαρακτηρίζόταν ὡς «πελαγία», «ποντογένεια» καὶ «ἀφρογένεια», ἐφόσον βγῆκε ἀπὸ τὴ θάλασσα. Ἐπίσης ἡ Ἐλένη σχετιζόταν καὶ μὲ τὴν Ἀρτεμη, ἀν μάλιστα δεχτοῦμε τὴν ἀλήθεια τοῦ μύθου, ποὺ λέει πῶς ἡ Ἰφιγένεια ἥτανε τῆς Ἐλένης θυγατέρα – ὅχι τῆς Κλυταιμνήστρας. (Ἡ λέξη Ἰφιγένεια, ποὺ σημαίνει «αὐτὴν ποὺ ἔχει τὴν ἔξουσία πάνω στὶς γεννήσεις», ἥταν παρωνύμιο τῆς Ἀρτέμιδος. Δὲν εἶναι χωρὶς σημασία ποὺ ἡ Ἐλένη διέθετε δικό της ιερὸ στὴ Σπάρτη καὶ λα-

τρευόταν ἐκεῖ ὅπου δέσποζε ἡ "Αρτεμη.) Τώρα γιατί ἡ Ἰφιγένεια τύγχανε, τάχα, θυγατέρα τῆς Ἐλένης εἶναι ἀλλη παλαιὰ ἴστορία· συνδέεται πάντως μὲ τὴ μεταβατικὴ φάση τῶν μύθων, ὅταν τὰ πράγματα ἦταν ἀκόμα ὑδαρῆ καὶ τὰ πρόσωπα καὶ τὰ σχήματα σαλεῦαν σὲ ρευστὴ ἀλληλεξάρτηση καὶ ταύτιση. Δὲν εἶχαν ὅλα τοῦτα, ὅπως καὶ ἡ γήινη σφαίρα, κρυσταλλώσει τὴ μορφή τους. Ἡ τάση ὠστόσο πρὸς μία βασικὴ τυποποίηση λειτουργοῦσε ἀπὸ τότε: Ἐλένη καὶ Κλυταιμνήστρα εἶχαν κοινὸ πατέρα τὸν Τυνδάρεω. Αὐτοῦ ὁ ἀδελφός, ὁ Ἰκάριος, εἶχε τὴν Πηνελόπη θυγατέρα. Καὶ οἱ τρεῖς γυναῖκες δοκιμάστηκαν στὴ ζυγαριὰ τῆς ἀφοσίωσής τους πρὸς τὸν ἄντρα τους.

"Αν θέλουμε νὰ δοῦμε τὴν ὑποδόρια σχέση τῆς Πηνελόπης καὶ τῆς Ἐλένης, μποροῦμε νὰ στηριχτοῦμε σὲ κάποια συγγενικὰ στοιχεῖα. Τὸ ὄνομα Πηνελόπη, καταρχάς, ἔχει πτηνολογικὴ προέλευση: Ἐτυμολογικὰ στηρίζεται, πιθανότατα, στὴ λέξη «πτηνέλοψ», ποὺ σημαίνει τὴν πάπια. Ἐδῶ θὰ θυμηθοῦμε πῶς ἡ Ἐλένη ἦταν καρπὸς τοῦ ἔρωτα τοῦ Δία μὲ τὴ Λήδα. Γιὰ νὰ πετύχει μάλιστα τὸ σκοπό του ὁ Δίας πῆρε τὴ μορφὴ τοῦ κύκνου. Ἀλλὰ καὶ ἡ παράδοση, ποὺ θέλει τὴν Ἐλένη κόρη τοῦ Δία καὶ τῆς Νέμεσης, μαρτυρεῖ τὴν πτηνολογικὴ προέλευση τῆς ἡρωΐδας μας. Γιατὶ καὶ ἡ Νέμεση, καθὼς τὸ μαρτυροῦν τὰ *Κύρραια* "Επη, γιὰ ν' ἀποφύγει τὸν Δία, κυνηγημένη σὲ στεριὰ καὶ σὲ φουρτουνασμένη θάλασσα, ἔλαβε χήλιες μορφές. Τέλος μεταμορφώθηκε σὲ χήνα, μὰ τὴν ἔγελασε ὁ Δίας παίρνοντας τὴ μορφὴ τοῦ κύκνου. Ἡ Νέμεση-χήνα γέννησε ἔνα αὐγὸ ἀπ' ὅπου βγῆκε ἡ Ἐλένη. Γιὰ τοῦ μύθου τὸ ἀληθές, ἡ Λήδα ὑπῆρξε ὁ πραγματικὸς ὑποδοχέας τοῦ αὐγοῦ καὶ μάλιστα τὸ πῆρε μὲ ποικίλους τρόπους: εἴτε τῆς τὸ ἔδωσε ὁ Τυνδάρεως, καθὼς τὸ βρῆκε βόσκοντας κι αὐτός, ὥσταν τὸν Πάρη, τὰ πρόβατα, εἴτε τὸ ἔριξε στὸν κόλπο της ὁ Ἐρμῆς εἴτε τὸ αὐγὸ ἔπεισε μοναχό του ἀπὸ τὸν οὐρανό. (Στὴ Σπάρτη μάλιστα τὸ δεῖχναν κρεμασμένο μὲ σκοινιὰ ἀπὸ τὴν ὁροφὴ τοῦ ναοῦ.) Ἡ οὔσια εἶναι πῶς ἡ Λήδα μεγάλωσε τὴν Ἐλένη ὥσταν νὰ ἦταν κόρη της, ὅπως ἔπραξε καὶ ἡ Κλυταιμνήστρα γιὰ τὴν Ἰφιγένεια.

Βλέπουμε λοιπὸν πῶς ἀλληλοσυμπλέκονται τὰ πράγματα καὶ πῶς μπαίνοβγαίνουν τὰ πρόσωπα ἀπὸ τὸν ἔνα μύθο στὸν ἄλλο, μὲ τρόπο ἐνοποιὸ τῶν ἐπιμέρους παραλλαγῶν. Μιὰ κοινωνιολογικὴ προσέγγιση θὰ μποροῦσε νὰ ἔξαγάγει ἐνδεχομένως πολλὰ συμπεράσματα,

θμως παράλληλα θ' ἀνέσυρε τὸ ποιητικὸ δίκτυο καὶ θ' ἀφαιροῦσε ἀπὸ τὸ μύθοι τὴν εἰδή του. Παρὰ τὸν δρισμὸ τοῦ μύθου, ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ φιλόσοφος Θέων, « μῦθος ἐστὶ λόγος ψευδῆς εἰκονίζων ἀλήθειαν », τὸ ἔρωτημα παραμένει: Τί ἐστιν ἀλήθεια καὶ πῶς μπορεῖ αὐτὴ νὰ θεωρηθεῖ ἔξω ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ μύθο μὲ τὸν ὄποιο εἶναι ἀναπόδραστα συνυφασμένη; Καὶ τί ἐστιν μύθος ἄλλο ἀπὸ κάτι στενὰ δεμένο μὲ τὴν Ιστορία καὶ τὴν ἀλήθεια του, ποὺ παίρνει τὸ φῶς του καὶ τὸ σχῆμα του ἀπὸ τὸ πρόσωπο ποὺ τὸ κινεῖ; Πέρα ἀπ' αὐτό, γιὰ τοὺς ἀρχαίους οἱ ποικίλες ἐκφάνσεις τοῦ μύθου ὑπηρετοῦσαν ὅργανικὲς ἀνάγκες τῆς ψυχῆς, σὲ μιὰ προσπάθεια ἐξήγγυσης τοῦ κόσμου καὶ διείσδυσης στὸ μυστήριο τῶν πραγμάτων. Καὶ τοῦτο ἀσχετα πρὸς τὴν παρατήρηση τοῦ Αὔγουστου Κόντ καὶ τοῦ Φράνσις Μπένχον, ὅτι ἡ μυθικὴ σκέψη ἀποτελεῖ τὸ νηπιακὸ στάδιο στὴν ἔξελιξη τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλὰ ἡ γονετεία τοῦ μύθου ἐδράζεται ἀκριβῶς στὴν ἀναξιοπιστία του, ἡ ὥποια ἐκπέμπει ποιητικὲς ἀνταύγειες. Δὲν εἶναι δόκιμο νὰ προσμετρᾶται ὁ μύθος ἀπὸ τὴν ίστορική του ἀκριβεία παρὰ ἀπὸ τὴν ἐσωτερική του θερμότητα. Μέσα σ' αὐτὸν περικλείονται τὰ σπέρματα μιᾶς ἐξεικικῆς διαδικασίας πρωταρχικῶν ἡ ἀρχέγονων πραγμάτων, ποὺ μεταβαίνουν σταδιακὰ ἀπὸ τὴ δαιμονικὴ ἀγριότητα πρὸς ἓνα ἐκλεπτυσμένο καταλάγιασμα.

Σὲ τοῦτο ἀπάνω ἔχει τὸν κεντρικὸ της ρόλο ἡ Ἀφροδίτη, ἡ τρομερὴ θεά, ποὺ μὲ τὴν αύρα της χαρίζει στοὺς ἀνθρώπους τὸν θεῖο ἔρωτα πρὸς τὴ ζωὴ καὶ ἄρωμα εὐφροσύνης. Μιὰ τέτοια θεά, ποὺ μάτωσε τὸ δακτυλάκι της ἀπὸ ἔνα θυνητὸ στὸν πόλεμο τῆς Τροίας κι ἔτρεξε στὸν πατέρα της τὸν Δία, κλαμένη, νὰ ζητήσει θεραπειὲ πῆρε τὴν πρέπουσα βεβαίως ἀπάντηση: Νὰ μὴν ἀνακατώνεται μὲ πράγματα ποὺ δὲν ἀρμόζουνε σ' αὐτήν. Τὰ ἔργα τοῦ πολέμου δὲν ἥταν τῆς σειρᾶς της. Ἀξίζει αὐτὸν νὰ τὸ κρατήσουμε στὴ μνήμη, γιατὶ παρουσιάζει τὴ μεγίστη ἀντίφαση τῆς Ἀφροδίτης: Ἀπὸ τὴ μιὰ ἡ θεὰ ξεσηκώνει ἔναν ὀλέθριο πόλεμο καὶ ταραχὴ μεγάλη στὸ γένος τῶν ἀνθρώπων μὲ τὴν ἀνάβρα τοῦ ἔρωτα· κι ἀπὸ τὴν ἄλλη δείχνει εὐπρόσβλητη κι ἀνίσχυρη, γιὰ νὰ φανερωθεῖ ἔτσι ἐναργέστερα, ὃς θεία προστάτις τῶν ἀγαθῶν τῆς ζωῆς καὶ γλυκυτάτη ἀποθέωση τῶν ἔργων τῆς εἰρήνης. Ἐκτὸς κι ἀν δὲν ὑπάρχει ἀντίφαση σ' αὐτό, γιὰ τὴν ἀκόλουθη αἰτία: «Ολα ἐκεῖνα ποὺ ὑποσχέθηκαν ἡ Ἡρα καὶ ἡ Ἀθηνᾶ στὸν

Πάρη (δόξα, πλοῦτο και ἔξουσία) γιὰ νὰ κερδίσουν τὴν εὔνοιά του και τὸ μῆλο, συναιροῦνται στὴν ἀκαταμάχητη θεὰ τῆς δύμορφιάς και τοῦ ἔρωτος, ποὺ ὅχι μονάχα τὰ περιέχει ἀλλὰ και τὰ ὑπερβαίνει και, μὲ τὰ μαγικά της φίλτρα και βοτάνια, τὰ οὐρανοποιεῖ.

Θὰ θέλαμε ἀκριβῶς νὰ μιλήσουμε γιὰ τὴν ἀντίφαση – γιὰ τούτη τὴν παλινωδία τῆς συμπεριφορᾶς. Εἶναι γνωστὸς ὁ ὄρος ποὺ ἴστορικὰ καθιέρωσε πρῶτος ὁ Στησίχορος. Τιτλοφόρησε «Παλινωδία» μιὰ ὡδὴ του, «δι' ἣς ἀνεκάλει τὰς προηγουμένας αὐτοῦ κατὰ τῆς Ἐλένης βλασφημίας», σύμφωνα μὲ τὴ διατύπωση τοῦ μεταφραστῆ τοῦ Λεξικοῦ τῶν Liddell και Scott.

Φαίνεται ὅτι τὸ πρόσωπο τῆς Ἐλένης πέρασε ἀπὸ διάφορες φάσεις μυθοποίησης και ἀπομυθοποίησης: ἡ μεταλλαγὴ ἀλλωστε εἶναι μέσα στὴ διαλεκτικὴ τοῦ μύθου και συναρτάται πρὸς τὴν ἵδια τὴ φύση του, ἡ ὅποια ἐντέλει ἀπορρέει ἀπὸ τὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου νὰ εἶναι μυθολόγος και παλινωδός: «Τὸ δικαίωμα νὰ ἀντιφάσκεις μὲ τὸν ἔαυτό σου», ὅπως λέει στοὺς Στοχασμούς του ὁ Μπωντλαίρ.

Αὐτὸ μπορεῖ ν' ἀποτελέσει μιὰ κατάλληλη εἰσαγωγὴ στὴ δικιά μου «Παλινωδία», τὸ ποίημα μὲ τὸ ὅποιο ἐπιχειρῶ νὰ καταλάβω τὴ σχέση τῆς ἴστορίας και τοῦ μύθου· ἡ σχέση αὐτὴ καλύπτει και τὸν τρόπο ποὺ ἔχει ἔνας ποιητής, γιὰ ν' ἀσκεῖ κεῖνο ποὺ λέει ὁ Πλάτων, «τὴ δικαιοσύνη και τὴν ἀρετὴν». Ἡ κατανόηση τῶν ἀνθρωπίνων εἶναι οὐσιῶδες μέρος μιᾶς τέτοιας ἐνέργειας. Υποδυόμενος ἐν μέρει τὸν Στησίχορο και ἐν μέρει τὴν Ἐλένη, ἀναλαμβάνω ρόλο Τειρεσία, ποὺ «μολονότι τυφλός, σφύζοντας ἀνάμεσα σὲ δύο ζωές», καταπῶς λέει ὁ Ἐλιοτ, «δὲν ἤξερε τίποτε κοιτάζοντας στὴν καρδιὰ τοῦ φωτός, τὴ σιωπή». Ἡ καρδιὰ τοῦ φωτός, ἐν προκειμένῳ, εἶναι ἡ Ἐλένη, ποὺ ἐμφανίζεται λαλίστατη κι ἐριστική, ἀφόντας ξέπεσε ἀπὸ τὴν πρωτογενή της θεϊκότητα γιὰ νὰ κατανήσει μιὰ κοινὴ θητητή. Τὸ ὄνομά της ἐμπεριέχει στὸν μυστηριώδη καλύκα του και τὶς δύο καταστάσεις: ἀπὸ τὴ μιὰ ἡ λέξη «ἔλενη» (και «ἔλάνη») σημαίνει τὴ λαμπάδα ἀλλὰ και τὸ κάνιστρο μέσα στὸ ὅποιο τοποθετοῦσαν τὰ ἱερὰ σκεύη στὴ γιορτὴ τῆς Βραυρωνίας Ἀρτέμιδος. Σημαίνει ἐπίσης τὸ ἀγγεῖο ποὺ περιέχει τὰ ἄρρητα στὰ Ἐλενηφόρια. (Τὰ Ἐλενηφόρια ἦταν, πάλι, γιορτὴ πρὸς τιμὴν τῆς Βραυρωνίας Ἀρτέμιδος.) Οἱ ε-

ρατικής χαρακτήρας τοῦ δύναματος εἶναι σαφής. Ἀλλὰ καὶ ἡ σχέση του μὲ τὸ φῶς ἀξίζει νὰ προσεχθεῖ: Ἐλένη εἶναι ἡ Λάμπουσα, ἡ Φωτεινὴ γυναῖκα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη δύμας εἶναι καὶ ἡ «ἔλανδρος» (ἡ καταστρέφουσα τοὺς ἄντρες), ἡ «έλεπτολις» (ἡ καταστρέφουσα τὶς πόλεις), ἡ «έλενας» καὶ «έλένας» (ἡ καταστρέφουσα τὰ πλοῖα) – μιὰ σειρὰ συμφορές δεμένες μὲ τὴν ρίζα τοῦ δύναματός της.

Στόχος δὲν εἶναι ν' ἀναλύσουμε τὸ πόιημα. "Ηθελα μονάχα νὰ ὑποβάλω πόσο ἡ ὥλη ἐνὸς μύθου συγκεφαλαιώνει συγκεκριμένα στοιχεῖα ποὺ χρήζουν πραγματολογικῆς μνείας. Σὲ τοῦτο δηλαδὴ τὸ παιχνίδι τοῦ διαλόγου τῆς Ἐλένης μὲ τὸν Στησίχορο (ἢ μήπως τῆς Ἐλένης μὲ τὸν ἔαυτό της ἢ μήπως τοῦ Στησίχορου – καὶ κάθε ποιητὴ – μὲ τὸν ἔαυτό του) δοκιμάζονται οἱ δυνατότητες «νὰ ποιήσουμε», ὅπως θὰ ἔλεγε δι Κίρκεγκωρ, «τὸν ἔαυτό μας καὶ τὴν ἴστορία κατὰ τὴ βούλησθ μας». Πρόκειται μᾶλλον γιὰ τὴν ἀναζήτηση τοῦ προσώπου μας μέσ' ἀπὸ τὸν καθρέφτη τῆς ἀλήθειας. Ἀλλὰ «δι κάθε ἀνθρωπος ἔχει διαφορετικὴ δυνατότητα νὰ καταλάβει τὴν ἀλήθεια· ἡ δυνατότητα αὐτὴ ἀλλάζει καὶ μπορεῖ νὰ ἔξελισσεται· τοῦτο δύμας εἶναι χαρακτηριστικὸ τῆς ἀνθρώπινης ἀτέλειας καὶ ὅχι τῆς ἀλήθειας» (Τ.Σ. "Ἐλιοτ").

"Ετσι ὅπως τίθενται τὰ πράγματα μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε τὴ φιλοσοφικὴ βάση πάνω στὴν ὅποια στηρίχηται ἡ ἀποστροφὴ τοῦ Σωκράτη καὶ τοῦ Πλάτωνα γιὰ τοὺς μύθους τῶν ποιητῶν. Οἱ πλασματικὲς ἴστορίες τῶν ποιητῶν, ὅλα αὐτὰ δηλαδὴ τὰ μυθεύματα γιὰ μεταμορφώσεις ἢ πάθη καὶ ἀπάτες θεῶν, δυσφημοῦν τὴν καθαρότητα (τὸ ἥθος) τοῦ λόγου, καθὼς ἔξομοιώνουν τὸ φέμα μὲ τὴν ἀλήθεια. «Ομως ἂν εἶναι ἔτσι», λέει δι Σωκράτης στὴν Πλάτωνος *Πολιτεία*, «μποροῦμε νὰ χαρακτηρίζουμε ὡς ἀληθινὸ φέμα τὴν ἄγνοια ποὺ ὑπάρχει μέσα στὴν ψυχὴ τοῦ πλανημένου ἀνθρώπου· γιατὶ φυσικὰ τὸ φέμα ποὺ ἐμφανίζεται μέσα στὰ λόγια εἶναι ἀπομίμηση τοῦ παθήματος ποὺ συνέβηρε στὴν ψυχὴ καὶ» – παρακαλῶ προσέξτε αὐτὸ – «ἔχει δευτερογενὴ ὑπαρξὴ ὄντας εἰδῶλο καὶ ὅχι ὀλοκληρωτικὰ καθαρὸ φέμα». Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δι Σωκράτης πιστώνει τὸ ποιητικὸ εἰδῶλο μὲ φήγματα δευτερογενοῦς ἀληθείας· ἔτσι τὸ εἰδῶλο ξεγελάει διπλά, γιατὶ κάνει τὸ φέμα νὰ φαντάζει σὰν ἀλήθεια.

Τὸ τέτοια γωνία λήψεως, δι Στησίχορος – ὅπως καὶ ὅλοι οἱ ποιη-

τες – δὲν ἔκανε ἄλλο παρὰ νὰ ἀσχολεῖται μὲ εἰδωλα. Τὸ ἔδιο τὸ ποίημα εἶναι ἔνα εἰδωλο, « μύθος διπλός ». Μὲ τὸ ποίημά του ὁ Στησίχορος ἔστησε πρῶτα ἔνα εἰδωλο γιὰ τὴν Ἐλένη (λέγοντας γι' αὐτὴν ὅτι πῆγε στὴν Τροία) καὶ στὴ συνέχεια ἔνα δεύτερο εἰδωλο, μὲ τὴν ἀνάκληση τῶν ὅσων εἶπε. Ἡ « παλινωδία » του δηλαδὴ ἀποτελεῖ μιὰ οὐσιαστικὴ τεκμηρίωση κι ἐπιβεβαίωση τῶν ποιητικῶν εἰδώλων. Εἶναι φανερὸ πῶς δὲν ἔχουμε μονάχα ἔνα εἰδωλο, ἀλλὰ πολλά, μὲ πρῶτο καὶ κυριότερο τὸ εἰδωλο τοῦ ποιητῆ. Μποροῦμε ἀσφαλτα λοιπὸν νὰ μιλᾶμε γιὰ ἐνοποίηση ἀντικειμένου καὶ ὑποκειμένου (μύθου δηλαδὴ τοῦ ποιητῆ) παρακάμπτοντας τὴν πλατωνικὴ ἀμφισβήτηση γιὰ τὴν ἀντικειμενικότητα τῆς ποίησης. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐπανατίθεται τὸ οὐσιῶδες προπατορικὸ ἐρώτημα ως πρὸς τὸ τί ἔστιν ἀλήθεια, καθὼς καὶ ἡ σχέση τοῦ δημιουργοῦ-ποιητῆ μὲ αὐτήν.

Τὸ ζήτημα δὲν ἔχει τελειωμό· σχετίζεται μὲ τὴν ἀέναη προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου ν' ἀγγίξει τὴ μία καὶ ἀμετάβλητη ἴδεα τῆς ἀλήθειας. « Ομως σ' αὐτὸν ἐνυπάρχει τὸ κύταρο τῆς τραγικότητας. Μὲ τὰ δικά μας αὐτοσχέδια μέτρα, ποὺ περιδινοῦνται μέσα στὴν κατακλυσμιαία κυκλοστροφία τῆς παραζαλισμένης ἐποχῆς, ἐπιχειροῦμε τὴ διάσπαση τοῦ σκότους. Σ' αὐτὸν φυσικὰ μᾶς συντρέχουν τὰ εἰδωλα καὶ οἱ μύθοι, ἥ, ἀν προτιμᾶτε, τὰ αἰνίγματα ποὺ ὑποκρύπτουν συμβολικὲς ἔρμηνεις. Καὶ ἴδού ἡ ἀντίφαση, ποὺ κάνει ὠστόσο διαυγέστερη τὴν οὐσία τοῦ προβλήματος: ὅτι δὲν μπορεῖς νὰ δόμηγγηθεῖς στὴν ἔκμυθευση τῆς Ἰστορίας καὶ τὴν ἀποειδωλοποίησή της, χωρὶς νὰ πατήσεις γερά πάνω στὸ μύθο ἥ τὸ εἰδωλο. » Ισως ἐδῶ ἀκριβῶς νὰ βρίσκεται ἡ πραγματικὴ ἀναγνώριση: Νὰ βλέπεις τὰ πράγματα καθαρά, ὅπως εἶναι, καὶ ν' ἀποδέχεσαι « τὴν πάσα ἀλήθεια σου », νὰ φιλιώνεις δηλαδὴ μὲ τὸν ἑαυτό σου μπροστὰ στὸ σκάμμα. « Οπως ἄλλωστε εἶπε ὁ I.A. Richards, « ὅποιαδήποτε ἀνθρώπινη κατάσταση, ὅταν ἀναπτυχθεῖ τραγικά, μπορεῖ νὰ μᾶς δώσει μιὰ κατάλληλη ἀποφῆ τῶν πραγμάτων ». Τοῦτο προσδιορίζει τὸ σημεῖο στὸ δρόπο δοκιμάζεται ὁ ποιητὴς καὶ ἡ βαθύτερη πίστη του. Γιατὶ σωστά, νομίζω, ἔχει λεχθεῖ: « « Όλοι ἐπιμένουν πῶς δὲν ἔχουμε σήμερα ἀρκετὴ πίστη στὸν ἀνθρωπὸ γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ τὸν δοῦμε σὰν τραγικὸ πρόσωπο » (Clifford Leech).

Τὸ τραγικό, στὴν προκειμένη περίπτωση, πρόσωπο εἶναι τοῦ ποιητῆ, πού, ἐνῶ χειρίζεται τὸ μύθο του, ὑφίσταται καὶ τὶς συνέπειες ἀπὸ τὴν αὐτονόμησή του (ἐννοοῦμε τοῦ μύθου). Συμβαίνει δηλαδὴ ἐντὸς τοῦ ἔργου μιὰ ἀναμέτρηση τοῦ ποιητῆ μὲ τὸ ἀντικείμενό του. "Οταν μάλιστα τὸ ἀντικείμενο αὐτὸ θυμάται ἡ ἐπικαλεῖται (ὅπως στὴν περίπτωση τῆς Ἐλένης) τὴ θεῖκή του καταγωγή, ἡ θέση τοῦ ποιητῆ καθίσταται δεινή." Αλλη καταφυγὴ δὲν ὑπάρχει ἀπὸ τὴ στοχαστικὴ ἀντίληψη τῆς ζωῆς, τὴ φιλοσοφικὴ σκέψη, ποὺ τροποποιεῖ τὴ λειτουργία τῶν μύθων ἀποθεώνοντας τὴ σχετικότητα. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἀνευρίσκεται ἀπὸ τὸν ποιητὴ ὁ ἀόρατος δεσμὸς ἀνάμεσα στὰ ἀντίθετα. «Ἐπιθυμῶ ποτίμω λόγω ἀλμυρὸν ἀκοὴν ἀποκλύσασθαι», λέει ὁ Σωκράτης στὸν Φαιδρο (ἐπιθυμῶ μ' ἔναν καθάριο λόγο νὰ ξεπλύνω τὴν ἀρμύρα ποὺ γέμισε τὴν ἀκοή μας). Ως πρὸς αὐτὸ ὁ φιλόσοφος Ἐρμείας παρατηρεῖ: «Πότιμον δὲ λόγον τὸν ἀπὸ νοῦ καὶ θεῶν ἔκαλεσε καὶ τὴν ἔκείνων θεωρίαν ἀναστρεφόμενον. Ἀλμυρὸν δὲ τὸν περὶ τὰ αἰσθητὰ καὶ ἔνυλα διατρίβοντα». Τὸ πόσιμο καὶ γάργαρο νεράκι ἀναβρύζει ἀπὸ τὴν ψυχή μας, τὸ δὲ ἀλμυρὸ μᾶς φράζει τ' αὐτὶα καὶ δὲν ἀκοῦμε τὴν ἀρμονία τῶν πραγμάτων – αὐτὸ ποὺ ὁ Σεφέρης θ' ἀποκαλοῦσε τὸν «παλμὸ τοῦ κόσμου».

Τὰ δύο στοιχεῖα ποὺ συμπλέκονται, ἡ Ἐλένη καὶ ὁ Στησίχορος, βρίσκονται σὲ τέτοια διαλεκτικὴ σχέση, ὥστε, καθὼς αὐτονομοῦνται, ν' ἀλληλοκαθορίζουν τὸ χαρακτήρα τοῦ δικοῦ τους μύθου. Κείνο ποὺ εἴπε ὁ Ἡράκλειτος, «ἡθος ἀνθρώπῳ δαιμῶν» (τὸ ποιὸν τοῦ ἀνθρώπου δρίζει καὶ τὴ μοίρα του), ἐναρμονίζεται καὶ ποιητικὰ μὲ τὸ δόλο πλέγμα τῆς ζωῆς καὶ τῶν πραγμάτων. Ή μὲν Ἐλένη ἔχει τὴ δύναμη νὰ ἐπιβάλει ἔνα νέο μοντέλο τοῦ ἑαυτοῦ τῆς καὶ ν' ἀνασκευάζει τὴν εἰκόνα της, ὁ δὲ Στησίχορος, ὑποταγμένος στὸ ποιητικό του ριζικό, ἐπιβεβαιώνει στὴν πράξη μιὰ σωκρατικὴ ἐπιταγή (τὴ συναντοῦμε στὸ Συμπόσιον τοῦ Πλάτωνος): δτι τὸ ἔργο τοῦ ποιητῆ εἶναι νὰ συνθέτει τραγωδίες καὶ κωμωδίες· ὁ τραγικὸς ποιητὴς πρέπει νὰ εἶναι καὶ κωμικός. Ή κωμικότητά του αὐτὴ δὲν εἶναι παρὰ ἡ ἄλλη ὅψη τῆς τραγικότητας, εἰπωμένη μὲ χάρη σπαραξικάρδια. Ή μάχαιρα λοιπὸν τοῦ ποιητῆ εἶναι ὁ λόγος, ἀλλ' ἔχει σημασία καὶ τὸ θηκάρι της. Γιατὶ τὸ μολύβι ποὺ ἔχει στὴν καρδιά του ὁ ποιητὴς ἔχει τὴν ἀρχή του ἀκριβῶς στὴν ἴδιαιτερη εύπαθειά του, στὸ τρέμουλο τῆς

ψυχῆς του καὶ τὴ λεπτὴ διάκριση τοῦ καθαροῦ ὀφθαλμοῦ του. Τὰ μέσα ποὺ τοῦ δίνουν τὸν καημὸν καὶ τὴν πληγήν, αὐτὰ τοῦ προσφέρουν καὶ τὴ δύναμη γιὰ τὴν ἀναίρεση τοῦ πόνου. Δὲν εἶναι κατ' ἀκρίβειαν ἀναίρεση. Εἶναι, ἀντίθετα, μιὰ κατανόηση μπροστά στὸ πέλαγος τῆς Ιστορίας.